

## **Minitema Ekorren för förskolan och förskoleklassen**

- Leta och lär om ekorren.

Ett kort utomhustema som passar för förskolan och förskoleklassen när vädret börjar bli varmt ute och som man kan göra under en förmiddag är **tema ekorren**. Ta en promenad till närmsta skog eller park och leta efter de pigga små djuren. Sätt er under ett träd och låt barnen berätta vad de vet om ekorren. Titta på kottar som ekorren ätit på. Vem kan ha ätit här? Jämför med andra kottar. Berätta lite om hur ekorren lever, vad den äter osv. Ta gärna med bilder på ekorrar om ni inte skulle få syn på några!

- Sångsaga

Sätt er skönt tillsammans och berätta sångsagan om Ekorren för barnen och låt dem gissa vilken sång den handlar om när du berättat färdigt.

**Sångsagan hittar du på nästa sida.**

- Sjung tillsammans

Sjung Ekorrens sång tillsammans.

- Leka

Fortsätt sedan temat med att leka **Ekorroleken** tillsammans.

Alla barn, förutom ett, väljer ett träd som sitt bo. (Det måste framgå tydligt för barnen vilka träd som är bon och vilka som inte är det.) Den som är utan bo ropar: *Alla ekorrar byter bon!* Nu gäller det för alla ekorrar att snabbt byta bon med varandra. Roparen har nu en chans att få tag i någons bo och ställa sig där. Den som blir utan bo får stå i mitten och leken börjar om.

Efter promenaden, sagan, sången och leken passar det nog utmärkt med lite fika innan ni går tillbaka!

## Den lilla ekorren (Maria Haellquist)

Det var en tidig morgon i Lillskogen. Luften var klar och solen sken från en djupblå himmel. En liten ekorre satt längst upp i en gran och åt frukost. Han hade fått stora, goda kottar av mamma att skala och de smakade underbart. Han njöt av den tidiga morgonen och kände hur solen värmdde hans rygg. Vinden rufsade lekfullt hans svans och han tänkte att det var härligt att leva här i skogen.

När han satt där och smaskade och tittade ut över den gröna skogen fick han plötsligt höra barnröster. De skrek och skrattade och den lilla ekorren blev orolig. Han tittade ner på marken och fick se alla barnen från förskolan. De var på utflykt och hade roligt tillsammans.

När den lilla ekorren fick syn på alla barn blev han rädd. Han kastade sig ner från grenen men såg inte riktigt var han satte sina tassar.

– Aj, skrek han när han slog i sitt lilla ben och den långa, ludna svansen. Det gjorde jätteont. Han skyndade ner för stammen och tog sig haltande hem till mamma. Mamma kramade om honom och tittade på svansen och benet.

– Lilla gubben, sa hon ömt, vad har du råkat ut för? Den lilla ekorren berättade om alla barnen och hur han hade slagit sig när han hoppade ner.

Mamma satte på ett plåster på hans tå och virade in svansen i ett stort bandage. Hon rotade i skåpet och tog fram en stor burk med beska piller. Den lilla ekorren grinade illa när han svalde två av dem. Mamma bäddade upp hans säng.

– Lagg dig här och vila, sa hon, så ska jag sjunga en sång för dig. Den lilla ekorren kröp ner i sängen och när mamma sjöng slöt han ögonen och strax sov han gott.

Kan du gissa vilken sång den här sagan handlar om?