

# Idébanken – gladabarn.nu

Förslag av Maria Hællquist hur du kan arbeta med sången **"Tomtarnas julnatt"**  
(också känd som "Midnatt råder").

## **Tomtetema**

Snart kommer tomten, tiden går fort. Här tänkte jag ge några förslag på hur man kan använda en sångsaga till en välkänd julsång. Vi har väl alla sjungit "Tomtarnas julnatt" många gånger och i luciatåget har vi ofta med den och alla vuxna njuter av att se barnen utklädda till tomtenissar med grötsleven i handen. Använd sången och gör ett litet kort tomtetema runt den. Här får du några förslag.

## **Sångsaga**

Läs sångsagan "Julkalas" för barnen (*se nästa sida*). Låt barnen fundera på om de känner igen sången som sagan grundar sig på. Sjung sedan "Tomtarnas julnatt" tillsammans.

## **Samtala**

Samtala om Jultomten. Var bor han? Vem bor han tillsammans med? Vem hjälper honom med julklapparna? Finns han på riktigt? Låt barnen berätta något "tomteminne" som de har.

## **Skriv själv**

Låt barnen skriva ner och illustrera ett eget minne av tomten och låt dem sedan två och två läsa det för varandra. De barn som inte skriver själva kan rita sitt tomteminne och sedan berätta för kamraten.

## **Bild**

Rita konturen av ett stort hus på ett spännpapper. Dela in det i en över- och en undervåning genom att dela av huset på mitten med ett streck. Rita gaveln av några sängar på övervåningen och låt några par fötter sticka upp och visa med ZZZZ att folk sover där uppe. Inred undervåningen genom att rita en gran och ett bord. Låt sedan barnen måla små tomtenissar som äter, dansar, pysslar osv. och klipp sedan ut dem och klistra upp runt granen och på bordet. Skriv "Midnatt råder, tyst det är i huset..." under bilden och häng upp på väggen.

## **Tomtetipp**

Passa på att leka när ni ändå har färgerna framme. Låt barnen rita en tomte tillsammans på ett blädderblockspapper. Köp in skumtomtar i mängder. Samlas runt tomtepappret och lägg ut 5-10 skumtomtar på den ritade tomten. Låt ett barn vända sig om och blunda. Ni andra pekar på en av godistomtarna tyst och bestämmer att den blir "tipp". Barnet får vända sig om och börja peka på de olika skumtomtarna. Vid varje tomte frågar han/hon: Är det den? Om alla svarar nej får barnet ta godistomten och behålla den. Barnet får hålla på tills alla ropar "TOMTETIPP" när rätt tomte pekas på. Den tomten får barnet också behålla men sedan är det nästa barns tur.

## Idébanken

©2009 Maria Hællquist, Hællquist & Röstlund.

[www.gladabarn.nu](http://www.gladabarn.nu)

# Julkalas

(Maria Hællquist)

En sångsaga till "Tomtarnas julnatt"

Natten var stilla och det var mörkt i huset. Mamma, pappa och barn låg alla och sussade gott i sina sängar. De var trötta och sov tungt. Hela dagen hade de hållit på att förbereda julafton. De hade kokat skinka, stekt köttbullar, lagt in sill och kokat julgröt. Dessutom hade de gjort marsipangodis, ischoklad och kokat knäck. Granen togs in och kläddes med ljus och färgglada kulor och i toppen hade mamma satt den glittrande stjärnan. Allt var klart och det doftade jul i hela huset.

Plötsligt hördes ett försiktigt trippande på vardagsrummets golv. Det fortsatte tvekande in mot köket. Det var en liten tomtenisse som långsamt smög sig fram på tå. Han stannade ofta och lyssnade och spejade för att vara säker på att ingen av människorna i huset var vakna. När han hade trippat runt stannade han hänfört och tittade på den vackra granen. Den lyste upp vinternatten och spred ett mjukt och välkomnade ljus i rummet.

– Skynda er upp, viskade tomtenissen upphetsat. Här finns gran och det doftar av mat. Tassande fötter dök upp ur husets alla mörka vrår och snart hade en liten tomteskara samlats framför granen. Alla beundrade den och suckade lyckligt.

– Det här är det allra bästa på året, sa en liten tomtenisse med för stor luva. Jag har längtat efter att få se en sådan här vacker gran.

– Vi med, ropade alla tomtenissarna och trippade ut på ett led i köket. Här doftade det underbart. De små tomtarna smög omkring i skåpen och smakade på köttbullar, skinka och julgröt. Den sega knäcken smakade underbart och pepparkakorna var ljuvliga. Alla åt och drack och lät sig väl smaka.

När alla var mätta samlades de vid granen igen och nu blev det fart på tomtenissarna kan du tro. De fattade varandras händer och dansade runt granen, sjöng och skrattade tills de var tröttat i benen. De satte sig under granen för att pusta ut.

– Nu tycker jag att vi delar upp oss, sa den äldsta tomtenisse. Ni får städa undan i köket och vi hämtar julklapparna till barnen. Sagt och gjort. Tomtenissarna städade undan i köket och hämtade en stor säck med julklappar. De la alla under granen.

– Nu får barnen lite extra klappar, sa den minsta nissen nöjt. De kanske till och med får öppna en klapp på morgonen.

– Sedan kommer Tomtefar på kvällen, sa den äldsta nissen och då blir det fler klappar. Men det är de värda! Här i huset bor snälla barn.

– Alla barn är snälla, skyndade den lille nissen att säga. Alla barn gör bra saker! De andra tomtenissarna höll med.

När morgonen nalkades tassade tomtenissarna försiktigt tillbaka i vråna för att börja den nya dagen med att hjälpa Jultomten med det sista arbetet inför julaftons kväll. Fast vänta lite, en liten nisse saknades. Var fanns han?

I barnens rum satt en liten tomtenisse på barnens sänggavel och tittade på de små när de sov. De hade krupit ner i samma säng och låg tätt ihop. Han gled sakta ner på kudden och strök dem försiktigt över kinden och viskade tyst God jul. Barnen vaknade till och gäspade och när de slog upp ögonen hade den lille nissen redan försvunnit in i rummets ena vrå.

– Det är julafton, ropade barnen och rusade ner för trappan. Det är julafton!

## Idébanken

©2009 Maria Hællquist, Hællquist & Röstlund.

[www.gladabarn.nu](http://www.gladabarn.nu)